

Boekentips

bijbelwinkel
ezra



Happy Mom – Groeien als moeder op jouw manier

Hoe geweldig het ook is om kinderen te hebben, het kan ook stressvol en vermoeiend zijn. Maar net zoals God ons gebruikt om onze kinderen te vormen, gebruikt hij onze kinderen om óns te vormen. Dit down-to-earth moederboek helpt je om met die basis te groeien in je moederschap.

Groei pijn – Gids voor jonge mensen met geloofstwijfel

Verlang je naar zekerheid? Ben je moe van je twijfels en zoek je naar houvast? Dan ben je niet alleen. In dit compacte en praktische boek deelt Ariëne de lessen die ze zelf leerde en die je verder kunnen helpen in je zoektocht. 'Groei pijn' gaat over de praktijk van je geloofsleven.



Papieren paradijs

Het waargebeurde verhaal van een vrouw van een dominee die niet naar Suriname wil emigreren. Toch drijven de ambities van haar man haar in 1845 de oceaan over. Wanneer Anna met haar gezin en een paar 100 boeren in Suriname aankomen, wacht hun een grote teleurstelling.

In dit indrukwekkende debuut vertelt Medema het verhaal van een sterke vrouw die onder de meest moeilijke omstandigheden moet overleven en toch haar eigen waarden behoudt.

