



Leven met God

ALS EERSTE ROEPING

Suzan is 42 en single. De vraag die dan al heel snel gesteld wordt is of dat een bewuste keuze is, of (in gelovige kringen) of zij zich dan wellicht heeft toegewijd aan een leven met Christus. Suzan vertelt openhartig over de antwoorden op deze vragen en over wat 'Groeï' voor haar betekent.

“Had ik me vroeger voorgesteld op mijn 42e nog single te zijn? Nee, zeker niet. Maar als God een man voor mij bedoeld heeft ben ik die simpelweg nog niet tegengekomen.” Suzan geeft aan dat ze hier rond haar 35e jaar wel mee geworsteld heeft, zeker omdat de meeste van haar vriendinnen allang ‘gesetteld’ waren en de meesten zelfs kinderen hadden.

Geroepen te groeien in geloof

Opgegroeid in een katholiek gezin werd door sommigen aangenomen dat Suzan zich dan wellicht geroepen voelde het klooster in te gaan, maar die specifieke roepstem voelt Suzan niet. Suzan voelt zich vooral geroepen te groeien in geloof. Suzan zelf legt het als volgt uit: “Als je gewoon elke dag God volgt, dan komt een eventuele ‘bijzondere roeping’ [bijv. het huwelijk of het religieuze leven red.] vanzelf. En als die bijzondere roeping dan niet komt, is die extra roeping er ook niet. En dat is ook goed. Elke levensstaat heeft zijn eigen waarde en mogelijkheden om een goed christen te zijn.”

Suzan voelt zich wèl speciaal geroepen tot verdieping van haar geloof en volgde daartoe van 2012-2018 de theologische opleiding tot pastoraal werkster/geestelijk verzorgster. Suzan geeft daarbij wel heel duidelijk aan dat voor haar ‘groeien in geloof’ meer is dan alleen maar ‘meer weten’: “het is niet alleen

groeien in kennis, het is bovenal groei in jezelf en in je eigen relatie met God. Denk niet dat groei alleen maar in grote dingen zit, zoek het klein, blijf vooral dicht bij God en probeer te luisteren naar Zijn stem. Hij is het die zorgt voor de groei in je leven.”

Anderen helpen groeien

“Als christen is het ook je roeping om andere gelovigen te helpen groeien, om te handelen in Gods Geest, om te spreken van Zijn grote daden en om daarin zelf te groeien in heiligheid. Om dat te kunnen bereiken moeten we ook zelf (durven) groeien in evangelisatie. We mogen er niet in berusten dat alleen maar over te laten aan de priester of predikant.”

Gevoed blijven worden

Suzan benadrukt dan je uiteraard zelf gevoed moet blijven door God en Zijn Woord om te kunnen evangeliseren. “Als je alleen bent [*maar dat geldt bijvoorbeeld ook wanneer je partner niet gelovig is, red.*] ontbreekt soms de spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’ en is het des te belangrijker op zoek te gaan naar een gemeenschap. Een gemeenschap die je voedt, die je waar nodig ter verantwoording roept, en waar je terecht kunt met je vragen.”

Niet iedereen heeft de luxe van een fijne gemeenschap dichtbij, maar daarin kan social media een uitkomst zijn. En anders kun je altijd zelf een gemeenschap creëren, al is het maar met z'n tweeën. Probeer dan wekelijks of maandelijks bij elkaar te komen voor gebed, Bijbellezen en samen te overwegen.

“Leven met God is ieders eerste roeping, of je daarnaast nu nog vrouw van, moeder, religieuze of wat dan ook bent komt op de tweede plaats. Blijf iedere dag tijd maken voor Hem!”

Suzan Crapels (1979)

In het dagelijks leven pastoraal werkster, geestelijk verzorgster.
Woonachtig in Roermond (Midden-Limburg)

