



# Playlist



*klik om te luisteren!*

Ik herinner mij dat mijn opa druivenstruiken in de tuin had. Het hele jaar was hij er druk mee bezig. In de zomer zaten we heerlijk onder druivenbladeren in de schaduw. En in herfst werden de druiven geplukt en gingen ze in een druivenpers. Daarna kwam het snoeien... Oei, zo pijnlijk hoeveel er van de struik werd afgeknipt! Ik vond de tuin dan altijd zo kaal...zou het in het voorjaar wel weer goed komen?

In de Bijbel staat ook vaak het voorbeeld van snoeien genoemd, voordat er groei komt. Toen ik een paar jaar geleden voor het eerst het nummer 'New Wine' beluisterde viel er zoveel op zijn plek.

*'Vader, snoei mij, zodat ik meer kan groeien.'*



Luister mee naar dit én meer nummers die gaan over groei. Groeien in vertrouwen, in geloof, vastberadenheid en loslaten. Er kwamen veel, heel veel!, nummers binnen die jullie mooi zouden vinden voor op de playlist. Verschillende stijlen muziek, maar eenheid in geloof en vertrouwen op Hem! Geniet lekker mee!

*-Daniëlle*



LEES EN LUISTER OP DE VOLGENDE BLADZIJDE  
 MEE MET DE LIMBURGS LIEFSTE VOORJAARS PLAYLIST!

ZO MAAR EEN GREEP UIT DE  
LIMBURGS LIEFSTE VOORJAARS

# Playlist



Luister via onze Spotify Playlist!



## DRAW ME CLOSE

Dit lied van Michael W. Smith is een gebed: 'Vader, help mij om dichtbij U te blijven.'



## WHEN I SEE YOU

Sarah Kroger verwoordt het zo mooi in dit intieme lied: 'My eyes more open the closer You come, My heart unfolds like a flower in the sun.'



## NEEM MIJN LEVEN, LAAT HET HEER

In dit oude lied wordt zo treffend gezongen: neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer!



## AL DE WEG

Joke Buis zingt in dit aloude lied woorden van Godsvertrouwen: 'Heer, leer mij te groeien naar U'



## GEBED OM VRIJHEID

Sela kan het zo mooi zingen: een lied over verlangen naar vrijheid.



## NEW WINE

In dit aanbiddingslied zingt Hillsong Worship over groeien in geloof door je afhankelijk van God op te stellen.



## SEED TO SOW

Een vrolijk, tijdloos nummer van Michael W. Smith over dat we allemaal als zadjes zijn die geplant moeten worden.



## YOUR GRACE IS ENOUGH

Dit levendige nummer is van Matt Maher. Een oproep om je keer op keer te realiseren: Zijn genade is genoeg!



## UW STERKE HAND

'Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij'

Opwekking 598



*Tip van een lezeres:  
Op Spotify kun je  
'Benedictines of Mary'  
volgen.  
Inspirerende liederen  
voor elk moment van  
het jaar.*

