



“ZINGEN MET ELKAAR. WANT ZOALS GEZEGD WORDT: ZINGEN IS TWEE KEER BIDDEN.”

-José

“SAMEN HET GELOOF BELEVEN IN DE KERK.”

-Rolinda

“DAGELIJKSE LEZINGEN DOEN MIJ GROEIEN IN GELOOF. GEBED

DOET MIJ BESEFFEN DAT GOD DOOR ME HEEN KAN WERKEN, DAT HIJ ER IS EN ALLES IN ZIJN HAND HEEFT.”

-Nina

Wat helpt jou om te groeien in geloof?

Tips van lezers uit hun eigen geloofsleven..

“SAMEN MET GELOOFSGENOTEN OPTREKKEN EN DAN ONZE ERVARINGEN MET GOD DELEN.”

-Astrid

“ACTIEF IN MIJN GEMEENSCHAP STAAN EN IN GESPREK ZIJN MET ANDERE CHRISTENEN.”

-Lionne

“STILSTAAN, ONT-MOETEN EN DANKBAARHEID ZOEKEN IN ELKE DAG.”

-Virgily



“TIJD DOORBRENGEN MET MENSEN DIE ME OPBOUWEN, ZOEKEN NAAR CONFERENTIES OVER GELOOF EN LEADERSHIP EN BEWUSTE KEUZES MAKEN WIE IK WIL ZIJN EN KIEZEN VOOR CHRISTUS.”

-Anoniem





"VERBINDING MET
ANDERE CHRISTENEN
HELPT MIJ TE
GROEIEN. SAMEN
DELEN EN DAN ZIEN
HOE GOD WERKT."
-Andrea

"BIJBELSTUDIE
DOEN MET
ANDEREN EN HET
GELOOF DELEN."
-Maaike

"EEN PLAYLIST
MAKEN VAN
LIEDEREN DIE
MIJ HELPEN
OM TE
GROEIEN IN
HET GELOOF
EN DEZE
REGELMATIG
LUISTEREN."
-Judith

Wat helpt jou om te groeien in geloof?

Tips van lezers uit hun eigen geloofsleven..

"WAT MIJ HELPT TE GROEIEN IN GELOOF IS
OM HET GELOOF SAMEN MET ANDEREN TE
BELIJDEN EN TE VIEREN!"
-Esther

"STEEDS OPNIEUW NIEUWE MOOIE
DINGEN ONTDEKKEN SAMEN MET GOD.
DE UITDAGINGEN VAN HET LEVEN NIET
UIT DE WEG GAAN, MAAR ONDERGAAN
EN STEEDS OPNIEUW TERUG KOMEN
NAAR HEM."
-Katia

"AANBIDDING, HEILIGE MIS EN
BIJBELLEZEN."
-Bernadette



"IK LUISTER GRAAG DE PODCAST 'EERST
DIT' IN DE OCHTEND. HET PRIKKELT,
SNOEIT, GEEFT RUST EN HELPT OM ME TE
RICHTEN OP GODS WOORDEN VOOR MIJ."
-Hillene



“BIECHTEN,
COMMUNIE
EN OOK
EUCHARISTISCHE
AANBIDDING.”
-Nelly

“ELKE DAG STILLE
TIJD HOUDEN MET
EEN BIJBELSTUDIE-
BOEKJE. IK SCHRIJF
IN EEN SCHRIFT WAT
ME RAAKT EN LEES
DAT REGELMATIG
TERUG.”
-Marjan



“AF EN TOE
SPIRITUELE
BEGELEIDING
HELPT MIJ OM
DINGEN TE
DUIDEN IN MIJN
LEVEN EN IN EEN
GROTER
PERSPECTIEF TE
ZIEN.”
-Nina

Wat helpt jou om te groeien in geloof?

Tips van lezers uit hun eigen geloofsleven..

“VAKER DAN ALLEEN OP ZONDAG NAAR DE
HEILIGE MIS GAAN, MEDEGELOVIGEN
ONTMOETEN EN ME VERDIEPEN IN BOEKEN.”
-Marjolein

“IK LEES GRAAG INSPIRERENDE BOEKEN,
DAT KAN ZOWEL EEN BIJBELS DAGBOEK,
ROMAN OF STUDIEBOEK ZIJN.”
-Stefanie

“DE STILTE OPZOEKEN,
ALLE VRAGEN EN
TWIJFELS BIJ ONZE
LIEVE HEER LEGGEN,
TIJDENS DE STRIJK
BIDDEN OF ZINGEN EN
ALLE DAGELIJKSE
BEZIGHEDEN AAN HEM
VOORLEGGEN IN KORT
GEBED.”
-Vivi

“IN DE STILTE ALLEEN IN DE
NATUUR LOPEN.”
-Anna

“...HET BESEF DAT DE RELATIE MET GOD ER AL
IS. EN DIT KRIJGT DAN BETEKENIS DOOR TIJD
DOOR TE BRENGEN MET HEM (IN STILTE,
GEBED, DE KERK, NATUUR, RETRAITE,
BIJBELLEZEN ENZ.). ”
-Anke

