

Boekentips

bijbelwinkel
ezra



Geliefd – Als degene die jou het beste kent

óók het meest van je houdt

Misschien geloof je wel in Gods liefde, maar ervaar je het niet en zie je alleen maar je eigen falen. Stop met je best te doen om Gods liefde te verdienen en leef moedig – in afhankelijkheid van Gods liefde. Ontdek dat Degene die jou het beste kent ook het meest van jou houdt.

In Volle Bloei – Ontdek jouw weg naar een nieuwe lente

Een prachtig boek over uitstraling, kleding, dromen. Maar er is meer! Vanuit de Bijbel en haar eigen ervaring leert Michaela je om verder te kijken dan het zichtbare en van binnenuit op te bloeien, vrucht te dragen en te shinen op de 'catwalk van het leven'.



Ben Ik Genoeg? - Omarm wie je werkelijk bent

Vrouwen van deze tijd worstelen voortdurend met de vraag of ze wel genoeg zijn, getriggerd door het "perfecte plaatje" en verwachtingen van anderen.

Dit boek laat ons zien dat we nooit goed genoeg zullen zijn voor deze wereld. In plaats daarvan herinnert Grace ons eraan dat we zijn geschapen voor iets beters.

