

Binnenkijken

BIJ

In deze rubriek mogen we meekijken hoe lezers thuis visueel vormgeven aan hun geloof.

Ditmaal zijn we bij Jedidja in Siebengewald (Noord-Limburg).

In ons huis zie je terug wat we belangrijk vinden, het is een uitdrukking van onze innerlijke beleving. Aangezien Christus centraal staat in ons leven, staat Hij dat ook in ons huis. De meest concrete weergave daarvan is de crucifix die ons altijd doet beseffen dat we gered zijn door het offer van Christus en mogen leven in Zijn genade. Ook Maria en de 'wolk van getuigen' (Hebr. 12) hebben een belangrijke plaats in ons huis door middel van (af)beeldingen en medailles [hanger met afbeelding, red.] van heiligen.

Omdat we het erg belangrijk vinden om het geloof via alle zintuigen begrijpelijk te maken en over te dragen aan onze kinderen hebben we ook een soort liturgische seizoenstafel en vieren we de liturgische kalender en feestdagen van heiligen die voor ons belangrijk zijn. We doen dit met boeken, verhalen,

kleurplaten, knutsels, tradities en lekkernijen die ons herinneren aan of iets uitleggen over het kerkelijke feest of het leven van een heilige.

Dit lukt lang niet altijd zoals het idealiter in m'n hoofd zit, dat hoeft ook niet, het moet vooral ontspannen zijn en voortvloeien uit de vreugde van het geloof.

Er zijn gedurende de tijd een aantal leuke gezinsgewoonten ontstaan waar we veel waarde aan hechten.

Het mooie van het liturgische jaar is dat het elk jaar weer terugkomt en je steeds dingen kan toevoegen, of juist loslaten die niet langer iets toevoegen aan de geloofsbeleving van de kinderen.





Het kleedje op onze liturgische seizoenstafel is in deze adventsweken paars en er staat een houten aftel weg, waarop een kaarsje samen met Jozef en de zwangere Maria elke dag een plekje op schuift. Iedere avond na het eten mag het kaarsje aan en maken we tijd voor de “Jesse tree” dat is een adventstraditie waarbij je elke dag een stukje uit de bijbel leest, beginnend bij het scheppingsverhaal tot aan de geboorte van Christus. Door elke dag een stukje van de grote lijn in de bijbel te volgen, leven we op een bijzondere manier toe naar Zijn geboorte.

Op kerstavond na de kerstnachtmis vervangen we het paarse kleed op de seizoenstafel voor een wit kleed, de liturgische kleur voor een feest.

De kerststal wordt uitgestald met nu eindelijk Jezus in de kribbe.

De paarse versiering in de kerstboom wordt vervangen door witte en gouden versiering, de kerstmuziek gaat vol aan en het hele huis wordt verder in kerstsfeer gebracht. Het moment waar we -zeker in de beleving van de kinderen- heel lang op hebben gewacht is daar; Jezus is geboren!



Jedidja Higgins

Getrouwd met William

Moeder van 6 kinderen van 14, 12, 9, 6 en een tweeling van 3,5.

In het dagelijks leven projectcoördinator bij Stichting Samen voor het Leven

Woonachtig in Siebengewald (Noord-Limburg)