



INTERVIEW

Caritas

In gesprek over 'goed doen en inzet voor de ander'.

Een vlotte grijze coupe en een grote zwarte bril met daarachter stralende blauwe ogen. Diane is niet te missen. Een creatieve duizendpoot met banden in alle vormen van het verenigingsleven.

Of ze nu klarinet speelt in een ensemble, bezig is met haar eigen keramieklijn of een bloemwerk voor de kerk maakt, Diane zet zich op allerlei manieren in voor haar parochie en omgeving.

Michèlle ging met haar in gesprek over 'goed doen en inzet voor de ander', met name rondom Kerst.

December staat voor Diane in het teken van **kerstdecoraties**, niet die bij haar zelf thuis, maar de verkoop van in Bethlehem handgemaakte olijfhouten

kerstdecoraties. De gehele opbrengst daarvan gaat weer terug naar het Heilige Land [Israël, Palestina en delen van Jordanië, red.]. Daarmee wordt ieder jaar een project van de **Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem** gesteund.

Diane legt uit dat haar man Kasper lid is van deze katholieke Ridderorde die zich tot doel heeft gesteld (bij te dragen aan) het **behouden van het levende christendom in het land waar Jezus zijn aardse leven heeft geleid**. De projecten die de Ridderorde ondersteunt staan echter open voor eenieder.

Diane en Kasper kiezen elk jaar samen

welk specifieke project zij met 'hun' kerstactie willen steunen. Hun hart gaat daarbij uit naar projecten waar kinderen bij betrokken zijn zoals bijv. een project waarmee een school of weeshuis ondersteund wordt.

Helaas gooit Corona al voor het tweede jaar op rij organisatorisch roet in het eten. Geen kerstmarkt wil niet zeggen geen verkoop; Diane weet digitaal nog menigeen te bereiken. En de bijzondere verhalen -vaak over degenen waarvoor iemand die mooie kersthanger of kerstfiguur koopt- die vinden nog steeds plaats..alleen nu bij de voordeur bij het ophalen.

Diane geeft aan dat juist het '**luisterend oor**' bieden voor de ander en de ander de ruimte bieden om diens verhaal te doen voor haar een grote rol speelt. Niet alleen wat betreft dit kerstproject maar ook daarbuiten. Ze zet graag haar eigen talenten in voor o.a. de parochie-gemeenschap en vindt het daarbij belangrijk dat de ander zich met zijn of haar talenten ook gewaardeerd voelt.

Haar eigen muzikale talent hoopt Diane -es *God bleef*- ook met Kerst weer in te mogen zetten door instrumentaal de H. Mis op te luisteren.

Met Kerst zelf voor Diane geen kerststress of kerst menu dilemma's, maar dus weer die (praktische) inzet.

Naast al die praktische inzet volgt dan wanneer met Kerst "Stille Nacht" wordt gezongen (*wel niet in het Nederlands, maar de versie in het Duits gezongen voegt Diane er lachend aan toe*); een prachtig moment van stille bewustwording.

In de auto -in deze weken op weg naar Kerst- is het echter alles behalve stil, dan staat namelijk '*All I want for Christmas*' op vol volume aan.

En jij?

Wat is 'all you want for Christmas'?



Diane Donners-Rikers

Getrouwd met Kasper en moeder van Michiel (20), Nienke (18) en Annemijn (16).

In het dagelijks leven basisschool juf gr. 7 Woonachtig in Wijlre (Zuid-Limburg)