



Limburgs

PLEKJE

***Een plek in Limburg met een voor jouw bijzonder verhaal.
Ditmaal het verhaal van Daniëlle Havenaar en het kruisbeeld in de
Schinveldse bossen. Annette ging al wandelend met haar in gesprek.***

Het is een grauwe, grijze dag als ik aanbel bij Daniëlle Havenaar in Schinveld. De deur zwaait open en met een grote lach stelt Daniëlle zich voor. Ze trekt haar wandelschoenen aan en we gaan op weg voor een tocht door de Schinveldse bossen.

Daniëlle is geboren en getogen in Puth en opgegroeid in een protestants gezin. Over de vraag wie Jezus voor haar is, hoeft ze niet lang na te denken en ze straalt als ze antwoord geeft: ***Jezus is haar Redder en Vriend.*** Ze probeert in haar dagelijks leven Hem te volgen en voelt zich daarbij geholpen door de Heilige Geest. Niet dat dat altijd makkelijk is. Daniëlle heeft moeilijke periodes in haar leven gekend. Twee keer is ze in een postnatale depressie beland, wat ze als een zware tijd heeft ervaren. In alle duisternis en verdriet was het moeilijk om de aanwezigheid en troost van God te ervaren.

‘Mijn hoofd zat zo vol met negatieve gedachten, er was geen ruimte voor God’. In die moeilijke periode was er een duidelijk moment dat Daniëlle wel ervaarde dat God naar haar omzag en van haar hield. Toen ze zich diep in de put voelde, haar hoofd vol met negatieve gedachten, hoorde ze een duidelijke stem in haar hoofd, de stem van God; ***‘Ik weet welke gedachten ik over jou koester, gedachten van vrede en niet van onheil.’***

Deze woorden raakten haar direct in haar hart, Daniëlle wist dat God haar niet vergeten was en er altijd voor haar zou zijn. Ze ontdekte dat dit een tekst uit Jeremia 29:11 was, een tekst die God eerder tot haar gesproken had vlak nadat ze ziek geworden was. Zij las toen in haar bijbel dezelfde tekst maar in een andere vertaling: **'Mijn plan met u staat vast'**. Het was voor haar een enorme bevestiging dat God deze tekst nogmaals tot haar sprak toen ze het niet meer zag zitten. Ze beseftte dat God haar nooit los zal laten en altijd van haar zou houden.

In dezelfde periode werd Daniëlle ook op een ándere manier direct aangesproken door God. In een kerkdienst werd het lied 'Want Jezus leeft in eeuwigheid'

gezongen. Eén regel uit het lied luidt: 'Nee dood jij heerst niet meer, de opgestane Heer heeft al je macht gebroken.' Tijdens het zingen van dit lied zag ze een heel helder beeld: het lege graf waar Jezus net uit opgestaan was, en in dat graf lag haar depressie. Ze wist toen dat ze haar depressie bij Jezus achter kon laten.

Makkelijk was het nog steeds niet, want ze verloor door haar ziekte wel haar baan. Ze werkte destijds als ambulante begeleider in de gehandicaptenzorg. Ergens diep van binnen had ze al langer het gevoel dat dit niet de plek was die God voor haar bedoeld had, maar ze kon er niet de vinger op leggen en wist ook niet wat ze dan wel zou moeten doen.



Door het verlies van haar baan kreeg ze ruimte om stil te staan bij wat ze nu werkelijk wilde en gelukkig van werd. Die zoektocht leidde naar een compleet andere invulling van haar leven: momenteel is ze eigenaar van gastouderopvang 'De Knoevelkes'. Drie dagen per week past ze op kinderen van 0-10 jaar en kan ze haar liefde en zorg aan hen kwijt. Daniëlle heeft ervaren dat als God een deur sluit, Hij een andere deur opent. 'Ik ervaar elke dag dat God mijn werk zegent'. Bij nieuwe aanmeldingen vertelt ze altijd open over haar geloof en dat ze ook met de kinderen bidt en hen vertelt over de Bijbel. Er zijn nog nooit ouders geweest die daarop besloten om hun kinderen niet bij Daniëlle te brengen.

Ongeveer een half jaar geleden is Daniëlle met haar man, zoon en dochter verhuisd vanuit Brunssum naar Schinveld. Naar een huis waarbij er meer ruimte was voor haar gastouderopvang én om behalve de hond ook een konijn en kippen te houden. Het huis ligt tegenover de Schinveldse bossen en **Daniëlle heeft nog elke dag het gevoel dat ze op vakantie is**. Ze geniet van de mooie bossen en velden in de directe omgeving en neemt ook haar oppaskinderen zoveel mogelijk mee naar buiten om te genieten van de prachtige natuur waarin je de hand van God elke dag terug ziet.

Daniëlle zoekt vaak de stilte op in de natuur en kan uren rondwandelen met haar hond. **‘Wandelen is mijn tijd met God**, dan denk ik na over de dingen en kan ik eerlijk zijn naar God over wat er speelt in mijn hart en mijn gedachten’.

Het was op één van deze wandelingen, toen ze nog maar net in Schinveld woonde, dat ze aan het eind van de wandeling bij een kruisbeeld kwam. Opgegroeid in de protestantse kerk is ze niet zo bekend met kruisbeelden, maar dit beeld kwam direct bij haar binnen en **de tekst op de sokkel raakte haar in haar hart**.

Het was alsof God deze woorden rechtstreeks tot haar sprak. Daniëlle heeft een kwartier in stilte bij dit beeld gezeten, vol van vreugde om wat Jezus voor haar gedaan heeft.

Sindsdien loopt ze graag aan het eind van haar wandelingen langs dit plekje en als ze het beeld ziet, krijgt ze altijd een grote glimlach op haar gezicht.

Onder de indruk van deze plek lopen we verder door de velden en bossen. De windstille, grijze dag geeft een extra dimensie aan ons gesprek. De natuur lijkt een moment stil te staan, vol ontzag voor de heerlijkheid van God die we om ons heen terug zien in de schepping. Het is de stilte van Advent, de tijd dat we ons voorbereiden op de komst van Jezus. Het is alsof de natuur de adem inhoudt voor het grote moment wat komen gaat: de geboorte van Jezus.



Tien jaar geleden was de Kerst voor Daniëlle wel heel bijzonder. Ze was zwanger van haar oudste en op 24 december uitgerekend. De kerstboodschap kwam door de bevalling heel dichtbij, Daniëlle ervaarde aan den lijve wat Maria meegemaakt had in de kerstnacht, want op 25 december beviel ze van hun zoon.

Haar zoon is er trots op dat hij 'op dezelfde dag jarig is als Jezus'. Jezus die mens werd en in onze wereld kwam en zoveel van ons hield dat Hij gestorven is om ons te redden. Het kruisbeeld dat Daniëlle tegenkwam bevestigde wat Daniëlle haar hele leven al weet en waar zij op vertrouwt: **'Om u te redden stierf Ik aan het kruis. Ik hou van u'**.



Zelf ook een bijzondere geloofservaring op een mooi Limburgs plekje?

WIN ACTIE

Limburgs

PLEKJE

Deel jouw eigen Limburgs plekje met ons op Facebook of Instagram en maak kans op een cadeaupakket van Tuin van Maria vol natuurlijke verzorgingsproducten ter waarde van € 25,-

Hoe kun je kansmaken op deze prijs?

- Volg Limburgs Liefste op Facebook of Instagram
- Deel uiterlijk 24 december 2021 een bericht op je eigen tijdlijn met een foto van jouw Limburgs Plekje (je verhaal bij dat plekje mag maar is geen vereiste)
- Tag Limburgs Liefste in je bericht en gebruik de hashtags #LimburgsLiefste #Limburgsplekje



Op 27 december wordt op onze socials de winnaar bekend gemaakt.



Volg Limburgs Liefste op Social Media!

