



Advent overweging

**"De jonge vrouw is zwanger.
Zij zal spoedig een zoon baren en hem
Immanuel noemen, God-met-ons".**

Jesaja 7:14

Dit is een van de vele profetieën in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) die naar het geboorte van Jezus verwijst.

'Jonge vrouw' wordt ook wel vertaald als 'maagd'. Een heel wonderbaarlijke geboorte van een kind dat Immanuel zal heten dus!

Een baby is al een wonder an sich, met zijn grote ogen, schattige vingertjes en alle processen die er plaatsvinden om hem te laten groeien in lichaam en kennis.

Een kind neemt alles in zich op door zijn zintuigen en daardoor leert hij de wereld om hem heen kennen. Kinderen leren ook door hun ouders en verzorgers hoe het goede te kiezen. Bijv. wanneer ze onverhoopt dreigen giftige dingen in hun mond stoppen of de trap af kruipen. Ze hebben vaak hulp nodig om gered te worden van mislukkingen en hulp om goed van kwaad te kunnen onderscheiden.

Het kind moet leren wat goed is voor hem maar leert ook zijn moedertaal

en cultuur kennen door middel van zijn ouders.

Ook wonderbaarlijk is hoe een baby, vanaf de moederschoot al, de stem van zijn ouders herkent en zijn moedertaal al ervaart. Een baby brabbelt zelfs met de bijzondere klemtonen van zijn moedertaal!

Er was eens een Moslim die mij vroeg: *'Is Jezus God of de zoon van God?'*

Beiden! antwoordde ik. Jezus is God én Zoon. Hij is Zoon van God én zoon van Maria. Dat betekent niet dat hij een soort halfgod is. Hij is volledig Zoon van God, dus volledig God. Hij is volledig zoon van Maria, dus ook volledig mens: de volheid van de mens, zonder zonden.

Jezus is het mensgeworden woord

Zr. Mary Amata (1975) is moeder-overste van de Dominicanessen van St. Cecilia. Een katholieke Amerikaanse zustercongregatie die zich 7 jaar geleden op verzoek van de Limburgse hulp-bisschop in Sittard vestigde. Zr. Mary Amata is daarnaast werkzaam als docente Engels & catechese in Zuid-Limburg en verantwoordelijk voor het Katholieke Maastrichtse Studenten Pastoraat (Maastricht Catholic Student Chaplaincy).

van God. Jezus zelf zei dat Hij en de (hemelse) Vader één zijn.

'Wie mij gezien heeft heeft de Vader gezien.'

Johannes 14, 9

Tijdens de Advent en Kerst staan we stil bij dit wonder. Gelukkig hebben we een jaarlijkse kans om dit als universele kerk samen te doen; ons voor te bereiden op de komst van een baby. Maar niet zomaar een baby, maar dé Zoon, die 'God-met-ons' genoemd werd; Immanuel.

Ik wens jullie een gezegende (voorbereiding op) Kerst toe!



Zr. Mary Amata
GASTSCHRIJFSTER

