

Binnenkijken

BIJ



In deze rubriek mogen we meekijken hoe lezers thuis hun geloof ook visueel zichtbaar maken. Ditmaal geeft Michèle een inkijkje in haar eigen huis.

Niemand die bij ons binnenkomt, kan het ontgaan dat wij op de een of andere manier wel 'iets' met het geloof hebben. In iedere ruimte hangt wel een kruisje, staat wel een beeld, of vind je een spreuk. Het is bijna teveel om allemaal op te noemen...

“Onze” Thérèse

Voor dit inkijkje heb ik dan toch maar besloten om over één specifiek object iets te vertellen. Het is het 'grootste' stuk dat we in huis hebben: een bijna levensgroot beeld van Thérèse van Lisieux.

Veel mensen die bij ons binnenkomen complimenteren onze 'mooie Maria'. Maar ons voormalige kerkbeeld is geen Mariabeeld, maar een afbeelding van de Franse Thérèse, die in 1897 al op 24 jarige leeftijd in een klooster in Lisieux overleed aan tuberculose.

Bijzonder is dat juist dit jaar -2023- in het teken van de jonge zuster Thérèse staat. De UNESCO heeft haar namelijk toegevoegd aan de lijst van personen die zich, hebben ingezet op het gebied van vrede, onderwijs, wetenschap, sociale wetenschappen en communicatie.

Niet bijzonder?

Dat lijkt vreemd, als je hoort dat na Thérèses dood een medezuster vertelt



dat er 'niets bijzonders' over de jonge Thérèse te vertellen was. Maar juist in het 'gewone' beleefde Thérèse haar diepe verbondenheid met Jezus. In het na haar dood uitgegeven autobiografische boek, 'Verhaal van een ziel', vertelt zij hoe leven in de liefde van God haar roeping werd, en hoe de 'kleine weg' haar spiritualiteit vormde. Zich te laten beminnen zonder enige eigen verdienste. Geen verlangen naar prestatie of houvast, maar puur toevertrouwen aan de Goddelijke barmhartigheid.

Groeien in heiligheid

Thérèse mag een voorbeeld voor ons zijn om heilig te worden in ons eigen levenskader, hoe 'onbijzonder' dat ook mag lijken. God is aanwezig op ieder moment in ieders leven. Daarom is geen mens 'gewoon'. Ieder mens is door Hem als uniek individu geschapen, en geroepen om Hem lief te hebben. Met als uitzicht het eeuwige leven! Dit soort inzichten zijn voor mij het mooie aan de levens van de katholieke 'heiligen'; hun levens(lessen) kunnen ons het inzicht geven om zelf te groeien in heiligheid.



Herinneringen

Mooi aan Thérèse is voor mij dat ze mijn hele leven eigenlijk al aanwezig was. Vaak denk ik dan ook aan mijn 'Moeke' [*red. oma*] die altijd een prentje [*red. kleine afbeelding*] van Theresia - zoals ze in het Nederlands genoemd wordt - bij zich had.

Mijn oma is voor mij een mooi voorbeeld in geloof, zoals ze iedere dag voor al haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen bij naam bad en ze hen iedere dag weer toevertrouwde aan God.

Ook denk ik bij het zien van ons beeld vaak terug aan de 'pelgrimage' die mijn man en ik in 2008 ondernamen naar Lisieux. . Wij waren betrokken bij de organisatie van de Wereld Jongeren Dagen in Sydney in 2008, en omdat Theresia een van de 'patronen' voor de WJD was ondernamen wij begin dat jaar als voorbereiding een pelgrimage naar Lisieux.

Ik denk nog vaak terug aan de serene rust in die crypte [*red. ondergronds deel van een kerk*] met prachtige mozaïeken én onze prachtige tijd in Australië.

Alles-in-een

Dit beeld is voor ons dus alles in één: gespreksstarter, herinnering aan mijn oma, herinnering aan de mooie reizen met mijn man naar Lisieux en naar Sydney, een voorbeeld voor mijn eigen leven, en zo veel meer.

Heb jij ook zo'n gespreksstarter in je huis? We horen graag jouw verhaal!