



Duo-interview

ZIJ = KATHOLIEK

ZIJ = PROTESTANT

Een interview tussen twee gelovige vrouwen met een verschillende kerkelijke achtergrond. Carine is katholiek en Annelies protestant.

Een open en eerlijk gesprek over verschillen en verbinding, vreugde en verdriet en bovenal inzet voor oecumene.

HOE KENNEN JULLIE ELKAAR?

Carine: We kennen elkaar al sinds september 1994, we solliciteerden allebei op een vacature binnen de gemeente Weert als trouwambtenaar [*red. nu buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand*] en werden beiden aangenomen. Annelies en ik hadden meteen een klik. En door de jaren heen is onze vriendschap gegroeid omdat we ook op andere vlakken een klik hadden. Zo zingen we beiden in een koor (overigens wel ieder in een ander koor).

Later ben ik door Annelies bij de werkgroep Oecumene gevraagd [*red. dit is een groep mensen die zich inzet om de gelovigen vanuit verschillende godsdiensten bij elkaar te brengen en samen te kijken naar wat verbindt*]. Deze werkgroep organiseert bijvoorbeeld een kerstsamenzang waar verschillende koren -waaronder de koren waarbij wij zingen- samen zingen.

HOE HEEFT HET GELOOF EEN PLEK IN JULLIE LEVEN?

Annelies: Ik kom uit een protestants gezin. Niet streng maar blij: Het geloof heeft voor mij een heel belangrijke plek in mijn leven.

Ik heb heel veel steun aan het geloof en ik ervaar er veel kracht van.

Daarnaast zet ik me ook graag in voor de protestantse kerk;

ik ben pastoraal coördinator en lid van het kerkbestuur van de

Protestantse Gemeente Weert-Budel en ook lid van de werkgroep

Oecumene, zoals eerder genoemd. Ik doe alles vanuit mijn geloof.

Ik merk hier in Limburg (ik kom oorspronkelijk uit Schiedam maar woon

sinds 1988 in Weert) dat de protestantse kerk hier heel hecht is.

Mijn man is 2 jaar geleden overleden en ik heb echt ervaren dat mijn

protestantse gemeente mij veel heeft bijgestaan.

De mensen zijn er voor elkaar en zien naar elkaar om.

Carine: ik kom uit een katholiek gezin, we gingen elke zondag naar de kerk en ook in de meimaand [*red. In de maanden mei en oktober is er in de katholieke kerk een extra focus op Maria*] elk jaar naar de Kapel in 't Zand in Roermond [*red. Deze kapel in Roermond is een bedevaartsoord waar Maria vereerd wordt en al heel wat gebedsverhoringen hebben plaatsgevonden*].

Toen ik een jaar of 16 was, kwamen er jonge kapelaans bij ons in de parochie. Omdat we ook een pastoor hadden in die tijd, hadden deze jonge kapelaans tijd om dingen te ondernemen met de jongeren. Er werden jongerengroepen opgezet, een jongerenblad werd uitgebracht. En ikzelf vervulde ook wat functies in die tijd, zoals het leiden van een jongerengroep en het interviewen van mensen en schrijven van stukjes voor het jongerenblad. Ook kwam ik nadien in het kerkbestuur. Daar ben ik 20 jaar lid van geweest.





In mijn jeugd had ik een heel diep geloof, nu geloof ik zeker nog in God, maar o.a. door het verongelukken van mijn bonusnachtje op 15-jarige leeftijd en omdat ik door mijn geloof mijn baan als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ben kwijtgeraakt, is er wel wat veranderd in mijn Godsbeeld.

Op het moment dat het homohuwelijk wettelijk werd aangenomen zat ik nog in het kerkbestuur en vond dat ik daarom de regels van de Katholieke kerk trouw moest uitvoeren. Eerst konden we dit onderling op de afdeling nog oplossen, maar na een aantal jaren werd er vanuit de gemeente werk van gemaakt dat elke buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, alle huwelijken moest willen voltrekken. Vanaf toen ben ik niet meer werkzaam en af en toe doet dit best wel pijn. Ik heb in die tijd wel heel veel steun gehad ook aan Annelies. Zij belde me dan af en toe op omdat ze de ingeving had dat dit nodig was. Samen komen we er nu achter dat dit toch de momenten zijn dat God met mij bezig is.

WAT BEWONDER JE IN DE ANDER?

Carine: Ik vind het heel knap dat je vanuit Schiedam naar Weert gekomen bent, en zo geïntegreerd bent in deze gemeente. En verder vind ik het mooi dat je je heel erg inzet voor vele zaken. En ook hoe je, na de dood van je man, je leven weer hebt opgepakt. Dat je alles door bent blijven doen, ondanks het gemis dat er zeker ook is. De verhuizing die je zelf hebt gedaan naar dit nieuwe huis.

Maar ook dat je heel veel activiteiten doet vanuit je geloof.
Dat je geloof een hele centrale plaats heeft in je leven. En het vermogen dat je hebt om mensen te betrekken bij allerlei activiteiten.
De zelfverzekerdheid die je hebt.

Annelies: Ik bewonder je om je zijn. Je bent echt een mater familias. Het secretariaat dat je doet voor de Oecumenische werkgroep.
En ik ben blij dat we een fijne vriendschap hebben, waarin we elkaar ook vaak in de moeilijke momenten kunnen steunen.
We zien of horen elkaar niet dagelijks maar weten wel veel van elkaar.

DIT THEMANUMMER GAAT OVER UITZICHT. WAT ROEPT DIT THEMA BIJ JULLIE OP?

Annelies en Carine: het uitzicht dat we nu hebben tijdens dit interview.

Annelies: Ik woon midden in het centrum van Weert met uitzicht op het kanaal, de passantenhaven van Weert en de stadsbrug.
Ik woon op een van de bovenste verdiepingen dus ik geniet hier dagelijks van een heel mooi, ver uitzicht. En Carine komt me vaker opzoeken en dan genieten we samen van dit uitzicht.

Carine: Mijn man en ik gaan vaak samen wandelen in Zuid Limburg, daar is het ook heel mooi.

Annelies: Het is zo mooi om te zien hoe God alles geschapen heeft. Ik kan me steeds weer verwonderen over de seizoenen en hoe de natuur bloeit en groeit. De natuur is voor mij een bevestiging dat God er is. En bij het woord uitzicht denk ik aan de natuur en dus aan God.



NAAR WELKE PLEK IN LIMBURG WIL JE DE ANDER MEENEMEN EN WAAROM?

Carine: Ik zou jou wel eens mee willen nemen naar de Heiligdomsvaart in Susteren. Dat is een reliekenstoet waarin heel veel aspecten van het katholieke geloof naar voren komen. Er is dan veel Limburgse folklore te zien zoals bijvoorbeeld harmonieën, fanfares, broederschappen enz.

Annelies: Er is voor mij geen' extra bijzondere plek' in Limburg. Ik zou je gewoon meenemen, wandelen in de natuur, zoals we al vaker doen, het liefst ergens langs het water.



Carine Heijmans-Reijnders (1964)

Getrouwd, moeder van drie volwassen zonen en oma van twee kleinkinderen. Lector en parochieblad eindredacteur in parochie St. Jozef te Weert. Secretaris van de Oecumenische werkgroep Weert. Woonachtig in Weert (Midden-Limburg).



Annelies Kreber-Bekker (1953)

Weduwe, moeder van twee volwassen kinderen en oma van vijf kleinkinderen. Lid van kerkbestuur Protestantse Gemeente Weert-Budel Bethelkerk. Voorzitter van de Oecumenische werkgroep Weert. Woonachtig in Weert (Midden-Limburg).