

LIMBURGS LIEFSTE

Playlist



klik om te luisteren!

Elke kerk is anders:

De liederen die gezongen worden en de muzikale begeleiding.
De gebruiken en inrichting van het gebouw.

Elke christen is anders:

De manier waarop je je relatie met Jezus invulling geeft.
De plek die de kerk en andere christenen hebben in je leven.



Maar wat is niet anders?

Een kerk is naar de hemel toe gebouwd. Een christen kijkt omhoog.
Naar Hem die we Vader mogen noemen.
Naar Zijn Zoon en de Heilige Geest.
Naar het mooie plan dat Zij tot vervulling brachten.

Hoe verschillend we ook zijn, door Jezus' offer aan het kruis
hebben we hetzelfde perspectief, een zelfde uitzicht.
Een hemels uitzicht.

Door Zijn immense liefde voor ons mogen we leven in de wetenschap,
dat we op een dag bij Hem mogen leven!

En daarover zijn veel verschillende liederen gemaakt.
Die je misschien wel
Of niet in je kerk en stille tijd luistert.

In deze playlist veel verschillende soorten liederen,
Met een gezamenlijk uitzicht: de eeuwigheid bij Hem!



Playlist



Luister via onze Spotify Playlist!



Een greep uit de door jullie aangedragen prachtige nummers voor de Limburgs Liefste playlist met als thema: 'UITZICHT'



"Hij is opgestaan!
Het prachtige Paaslied 'Opgestaan' (Sela) bezingt de opstanding van Jezus Christus"



"Een hemels uitzicht in 'I can only imagine' (Mercy Me). Boordevol herkenbare vragen: Hoe zal het zijn als ik U ontmoet?"

"Touch the sky (Hillsong United) gaat over God ontmoeten in overgave. Je kan zo bezig zijn met het bereiken van dingen in dit leven, maar blijf je steeds beseffen waar het echt om draait!"

"Wat de toekomst brengen moge. Dit lied is een 'gouwe ouwe', maar de tekst is zo waar en herkenbaar. Ik ben Zijn kind en mag aan Zijn hand lopen en als een kind vertrouwen dat wat de Vader doet altijd goed is



"Niets zal je verontrusten, niets zal je bang maken. Wie God heeft, ontbreekt niets. God alleen is genoeg! Een prachtige waarheid in het gedragen lied: 'Nada te turbe (Taize)'"

"Terugblikkend op mijn leven kan ik niet anders dan zeggen, dat U er altijd was. Wat bent u trouw en liefdevol, Vader! Luister mee naar 'Goodness of God (CeCe Winans)'"

