



We merken het zelf tijdens teamvergaderingen, of wanneer we artikelen doorlezen voordat ze in de nieuwe editie geplaatst worden; dingen die voor de een de normaalste zaak van de wereld zijn roepen voor de ander vragen op.

Vraag  
maar  
raak!

**Benieuwd naar  
Daniëlle's vraag  
aan Michèle voor  
deze editie?**

**Zie blz 25**

Stel die vragen over geloven, rituelen, tradities en meer, die je misschien 'in het echt' niet zo snel stelt. Omdat je de persoon tegenover je (nog) niet goed genoeg kent, het niet de plek of het moment is om juist díé vraag te stellen, óf omdat de vraag pas later in je opkomt. Of omdat je helemaal niet de gelegenheid hebt je vraag te stellen omdat je in jouw directe omgeving helemaal niemand kent uit een andere kerk.

Zoals het spreekwoord luidt: 'onbekend maakt onbemind'. In deze nieuwe rubriek willen we fabels uit de wereld helpen, tradities uitleggen en misverstanden ophelderen... het liefst dan natuurlijk wel juist over die onderwerpen die bij jullie leven.

Dus; vraag maar raak!

Stel je vraag door een mailtje te sturen naar  
[vraag@limburgs-liefste.nl](mailto:vraag@limburgs-liefste.nl)

Een vraag aan een specifiek teamlid? Zet dat even in je bericht er bij en ook of je naam bij de vraag vermeld mag worden.

We doen ons best je vraag dan z.s.m. te (laten) beantwoorden.

Ik was laatst in een katholieke kerk op bezoek. Daar zag en rook ik de wierook tijdens de mis. Ik ken dit zelf helemaal niet vanuit mijn kerkelijke achtergrond. Kun je uitleggen waarom de wierook wordt gebruikt tijdens de mis?

-Daniëlle



## Vraag maar raak!

We kennen wierook uit de Bijbel natuurlijk van het verhaal van de drie koningen (of wijzen genoemd) die bij het kindje Jezus komen om het hun geschenken aan te bieden; goud, wierook en mirre. Wierook symboliseert daarbij aanbidding en goddelijkheid.

Wierook wordt om dezelfde reden op bepaalde momenten gedurende de Heilige Mis gebruikt. Deze symboliek komt voort uit het Jodendom en werd ook in de tijd van Jezus gebruikt.

In Exodus hoofdstuk 30 lezen we dat Mozes de opdracht krijgt een reukofferaltaar te bouwen. Dit altaar moest geplaatst worden tegen het voorhangsel waarachter de ark met de verbondsakte zich bevond en Aäron moest er iedere dag wierook op branden. *“Een heiligdom van heiliging is het voor de Ene!”* lezen we in Exodus 30:10 (Naardense Bijbelvertaling)

Zoals de rook opstijgt naar boven, symboliseert het ook onze gebeden die opstijgen naar de Hemel.

*Wanneer je in de kerk wierook ziet of ruikt mag het je herinneren aan de goddelijkheid van onze Heer en ons oproepen Hem te aanbidden!*

-Michèle