

Bijbelse

VROUW

In deze rubriek duiken we in het leven van vrouwen uit de Bijbel.

Welke vrouwen inspireren ons?

Wie waren ze? En wat kunnen we van hen leren?

In deze editie het verhaal van de bloedvloeiende vrouw.

Eenzaam

Als we dit verhaal in Marcus 5:25-34 lezen, is Jezus op weg naar het dochtertje van Jairus. Zij is ernstig ziek en ligt op sterven.

Massa's mensen lopen met Hem mee. Jezus is inmiddels een bekendheid geworden en heeft al meerdere wonderen gedaan. De mensen zijn benieuwd wat Jezus nu weer gaat doen.

Temidden van deze menigte is er ook een vrouw die al jaren aan ernstige bloedingen lijdt. Al haar geld heeft ze aan dokters besteed in de hoop dat deze haar konden genezen, maar dat heeft niet geholpen. Al jaren voelt ze zich niet goed en is ze erg moe door het continue bloedverlies. En nu zit ze financieel ook nog aan de grond. Maar de sociale gevolgen van haar ziekte zijn voor haar waarschijnlijk nóg erger. .

Volgens de Joodse wet was een vrouw onrein zolang ze bloed verloor (Lev. 15:19-28). Ook de plekken waar ze gezeten of gelegen had waren onrein, zodat vrouwen die bloed verloren geïsoleerd van andere mensen moesten leven.

Al twaalf jaar lang was niemand dicht bij haar in de buurt geweest. Wat moet zij eenzaam geweest zijn! Ze is lichamelijk uitgeput en

wat moet zij eenzaam geweest zijn! Ze is lichamelijk uitgeput en psychisch gebroken door haar twaalf-jarige isolement. Alhoewel niet meer zoals deze bij deze vrouw, maar wel op andere manieren, komt eenzaamheid veel voor in onze maatschappij.

***Voel jij je wel eens eenzaam en alleen? In welke situatie is/was dat?
Ben je wel eens iemand tegengekomen die eenzaam en alleen was?
Wat deed dat met je? Wat heb je toen gedaan (of zou je achteraf willen dat je gedaan had)?***

Talliet

De vrouw hoort dat Jezus bij haar in de buurt komt. Ze heeft over Hem gehoord, over de lessen en gelijkenissen die Hij vertelde, en over de genezingen die Hij gedaan heeft. In dokters heeft ze geen vertrouwen meer, maar in Jezus wel! Ze wil en zal naar Hem toe gaan, al is dat voor haar een risicovolle onderneming. Mensen mogen haar immers niet aanraken, want daardoor worden ze onrein. Het is echter onmogelijk om in de mensenmassa naar Jezus toe te gaan, zonder anderen aan te raken. Dat ziet ze ook wel. Maar haar verlangen om door Jezus genezen te worden is zo groot, dat ze het er op waagt. Ze spreekt zichzelf moed in: als ik alleen maar zijn kleren aan kan aanraken, zal ik al gered worden (Marcus 5:28).

Voor 'kleren' staat eigenlijk het woord 'talliet'. Dat is een onderkleed met vier kwastjes daaraan vastgemaakt die door Joodse mannen - tot op de dag van vandaag - gedragen wordt. De kwastjes helpen je om je eraan te herinneren dat je bij God hoort, en dat je identiteit in Hem ligt. Ze weet dat Jezus als Joodse rabbi ook een talliet draagt. Deze talliet





heeft ze op het oog als ze zich door de menigte naar Jezus toe werkt. Ze weet dat dit kledingstuk de verbinding met God symboliseert.

Heb je wel eens een periode meegemaakt in je leven die heel moeilijk was? Wat/wie heeft je toen geholpen?

Gebruik je zelf wel eens symbolen die je helpen herinneren aan je identiteit in Jezus (zoals de talliet)?

Zo niet, wat zou je hiervoor kunnen bedenken?

Kracht

De vrouw nadert Jezus van achteren, ze wil natuurlijk zo min mogelijk opvallen. Ik denk dat ze haar hoofddoek nog iets verder over haar gezicht getrokken heeft. Dan lukt het haar om de talliet van Jezus aan te raken. Direct voelt ze iets in haar buik en ze weet: ik ben genezen! Ik bloed niet meer! Met een intense vreugde in haar hart wil ze weer snel in de menigte verdwijnen. Alhoewel ze nu niet meer voor de wet onrein is, zien de mensen haar nog wel zo. Dan voelt Jezus dat er iets veranderd is. Hij voelt dat er kracht uit Hem naar iemand gestroomd is. Hij wil weten wie Zijn kracht ontvangen heeft, en vraagt: 'Wie heeft Mij aangeraakt?'

Hoe kan jij Jezus aanraken?

Wanneer ben jij naar Jezus gegaan met de vraag of Hij je wil genezen en redden?

Genade

De discipelen vinden dit maar een rare vraag van Jezus. Er is een grote massa mensen om Hem heen en er wordt getrokken en geduwd om zo dicht mogelijk bij Hem te kunnen zijn om te horen wat Hij te vertellen heeft. Dus er zijn heel veel mensen die Jezus aangeraakt hebben. Maar Jezus blijft zoeken. Hij vraagt hier niet wie Hem letterlijk aangeraakt heeft, maar wie de persoon is die Hem in geloof heeft

aangeraakt, die Hem zag als Redder en Bevrijder. Hij voelt dat er daardoor als vanzelf genade, genezing en zegen uit Hem zijn gaan stromen. Als je in geloof Jezus aanraakt, maakt Hij je heel. Niet altijd door lichamelijke genezing, maar wel altijd door je te vullen met Zijn liefde, genade en vrede. Hij is altijd bij je en draagt je door dit leven heen, ook als er moeite en verdriet is.

De vrouw vlucht niet langer, maar valt voor Jezus op haar knieën. Jezus vertelt haar wat ze inmiddels gemerkt heeft: door haar geloof in Jezus is ze genezen. Ze is nu niet langer die onreine vrouw, maar ze zal weer deel mogen nemen aan de samenleving. Zo kan ze ook over Jezus en over haar genezing vertellen aan de mensen om haar heen: wie Jezus aanraakt, ervaart Zijn kracht.

Het geloof van de vrouw zet iets in beweging bij Jezus. Kan je ook geloven dat Jezus voor jou in beweging komt?

Wat kan je doen als je het moeilijk vindt om zo op Jezus te vertrouwen? Zie ook Marcus 9:24.

Neem een rustig moment om stil te staan bij de bijbelpassages en de bovenstaande vragen. Probeer écht stil te worden om zo Gods stem te kunnen verstaan.



The Chosen

(Seizoen 3, aflevering 4 en 5)

Clean 1 & Clean 2



*Kijk,
Lees &
Luister tips*

Land van Stilte - Tessa Afshar

Roman op basis van het Bijbelverhaal van de bloedvloeiende vrouw

Opwekking lied 218

*Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht
Voor elk die wond'ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.*

→ te beluisteren via de Playlist

