

Boekentips

bijbelwinkel
ezra



Een schitterend plan

De geadopteerde Sloane Kelley weet niets over haar afkomst. Tot ze op een dag op een negentiende-eeuws dagboek stuit..

In deze hartverwarmende roman komen heden en verleden samen in het besef dat een goddelijk plan voor ieders leven de generaties doortrekt.

Op vleugels van verwondering

Tweehonderd gebeden en gedichten die zowel gebruikt kunnen worden in een kerkelijke context (zoals bij vergaderopeningen, vieringen, pastorale bezoeken of in preken en meditaties) als thuis gelezen kunnen worden. De teksten sluiten vaak aan bij een Bijbelgedeelte en roepen op stil te staan en te bezinnen.



Raak me

Een verhaal waar je een brok van in je keel krijgt, een lied dat emotie oproept, een hand op je schouder ... op verschillende manieren kunnen we geraakt worden. In dit Bijbelstudieboek volgen we mensen die geraakt werden door God. We duiken de Bijbel in en onderzoeken op welke manieren God mensen raakt, ook vandaag de dag nog.