



Onze dochter van tien houdt van woorden: lange woorden, moeilijke woorden, ouderwetse woorden, anderstalige woorden en natuurlijk “pubertaal”.

Vanaf het moment dat brabbelen overging in betekenisvolle klanken heb ik haar meest memorabele uitspraken opgeschreven in een klein blauw notitieboekje. In tien jaar tijd is het al een bonte verzameling geworden van verhaspelingen, kinderlogica en komische versprekingen. Heerlijk om terug te lezen!

Ik geniet ervan om die taalontwikkeling van dichtbij te mogen bewonderen. Van klanken naar woorden, van woorden naar korte zinnen, van korte zinnen naar eindeloze verhalen. Naarmate de woordenschat van een kind groeit, des te beter kunnen gedachten en gevoelens gedeeld worden. En als mens leer je zo in gesprek te gaan met elkaar.

Wanneer ik aan het begin van een werkdag God om Zijn leiding vraag, vraag ik Hem ook om me woorden te geven die gesproken moeten





worden. Niet alleen als verkoper, maar vooral als medemens.

En als ik die leiding tijdens een gesprek op de winkelvloer duidelijk mag ervaren, ben ik er steeds weer van onder de indruk. En dan beseft ik - achteraf - dat ik woorden mocht spreken die ik zelf niet kon bedenken.

Ik vraag Hem echter niet alleen om woorden, maar ook om me het zwijgen op te leggen als dat nodig is. En dat gebeurt met enige regelmaat. Ik realiseer me dan – achteraf – dat louter luisteren voldoende bleek te zijn.

Woorden zijn veelzeggend,
maar soms is luisteren zoveel beter dan spreken.
Zwijgen is dan goud.

-Brigitte

Bijbelwinkel Ezra hecht waarde aan persoonlijke ontmoetingen; je bent van harte welkom in de winkel in Hoensbroek. Te ver voor jou? Stuur Brigitte dan een mailtje via info@bijbelwinkelezra.nl, een WhatsApp berichtje via 06 2520 9019 of bel de winkel op 045 523 2770 wanneer je een boek of ander mooi artikel wil bestellen.

Anders dan de grote (online) boekhandels is Bijbelwinkel Ezra een Stichting die tot doel heeft het Evangelie te verkondigen.
Met je bestelling bij Bijbelwinkel Ezra steun je dit doel!