

# Verwondering aan de deur

COLUMN

## Verwondering

Toen een jaar geleden de deurbel van ons klooster ging, verwachtte ik niet een jongeman van een jaar of 19 op de stoep te zien staan. En zeker niet iemand die mij vriendelijk toelachte, gezien hoe hij eruit zag. Desondanks begroette ik hem vriendelijk en wachtte af wat de reden was van zijn komst. Tot mijn verwondering vroeg hij: 'Zuster, graag zou ik meer over het geloof willen weten. Kunt u mij daarbij helpen?' Verbaasd gaf ik aan daar uiteraard bij te kunnen helpen.

Uit het gesprek dat volgde bleek dat deze jongen niet zomaar bij óns op de stoep stond. Hij was namelijk jaren geleden door een medezuster voorbereid op zijn vormsel. Van die tijd was hem bijgebleven dat God een Vader is en altijd van ons houdt. Het contact dat hij destijds met de zusters had, zorgde er voor dat hij nu opnieuw bij ons aanbelde.

Toen ik later aan de andere zusters vertelde wie er aan de deur was geweest, bleek een van de zusters zich hem te herinneren van de vormsellessen. Ze kon zich hem zo goed herinneren, niet omdat hij zo goed meedeed, maar juist omdat hij een van de meest rebelse kinderen van de groep was. Hij was nu niet direct de persoon van wie je verwachtte dat hij jaren later terug zou komen om meer te horen over God. Dan blijkt maar weer hoe God in het verborgene met mensen aan de slag blijft. Na enkele gesprekken kwam naar boven dat hij behoorlijk in de put



had gezeten, en 'alles' gedaan had wat God verboden heeft. Maar juist in die tijd was hij meer gaan nadenken over het geloof.

En zijn verlangen groeide om God beter te leren kennen en om daarmee ook zijn leven weer een beetje op orde te krijgen.

Inmiddels zijn we een jaar verder en ben ik niet meer verwonderd wanneer hij weer aan de deur staat. Hij komt steevast elke week op bezoek, om samen meer over God te leren. Het is zo mooi om te zien hoe God werkt in de zielen van mensen. God heeft zo zijn tijd wanneer Hij ons roept om zich opnieuw naar Hem toe te keren. Ieder persoon is een wonder van God, God die hem geschapen heeft. En wanneer we Zijn uitnodiging beantwoorden en wij in eenheid en liefde met Hem mogen leven, dan is dat een dubbel wonder te noemen!

*-Zr. Am Kreuz*