



Een kleine deco-tip om je te helpen dagelijks stil te staan bij hoe God in ons leven aan het werk is.

Een kaartje met handgeschreven tekst in een simpel houdertje met een glaasje vol schatten...het maakt me blij en helpt me dankbaar te blijven.

Geen 'echte' DIY dit keer, het gaat om het idee. Voer het uit op de manier die bij jou en jouw inrichting past!

Op het kaartje 'handletterde' een lieve vriendin voor mij de tekst 'Zie in het dagelijkse het bijzondere en het blijft je verwonderen'. Maar je kunt uiteraard ook kiezen voor een andere, eigen tekst of Bijbelvers óf deze afwisselen.

De decoratie is een greep uit de uiteenlopende schatten die mijn kinderen mee naar binnen brengen. Ze komen hier voor mij mooi tot hun recht; als verwijzing naar Gods schepping én hun liefdevolle bijdragen.

Ik ben benieuwd of deze tip je aanzet tot een eigen creatie!
Foto's zien we graag tegemoet op info@limburgs-liefste.nl

-Michèlle