

# Getuigenissen

“Mijn man en ik zijn gedoopt, hebben onze communie gedaan en het vormsel ontvangen in onze kindertijd. Mijn man is nog tien jaar misdienaar/acoliet geweest in de parochie van het Midden-Limburgs dorp waar hij opgroeide en ik heb een tijdje gezongen in het koor van de parochie in de Brabantse stad waar ik woonde.

De studententijd veranderde onze manier van geloven en actief zijn voor ons, al volgden wij in aanloop naar ons burgerlijk huwelijk wel de Premarriage Course van Alpha Nederland.

Toch hebben wij God opnieuw leren kennen toen we al enkele jaren getrouwd waren en drie zonen hadden ontvangen, ál hebben we Zijn aanwezigheid altijd gevoeld. Als gezin zijn wij met elkaar gegroeid in geloof. Wij zijn hier zo in gegroeid dát God nog wat mooie plannen voor ons gezin bleek te hebben; de doop van onze drie zonen dit najaar, de communie van onze oudste zoon in mei 2024 én alles mag in augustus 2024 nog bekroond worden met een kerkelijke huwelijksinzegening! Een hoop moois om dankbaar voor te zijn, een hoop moois om te delen!”

*Getuigenis via de mail door lezeres Joyce Mertens*

# Getuigenissen

“Gods aanwezigheid heb ik persoonlijk ervaren door betrokken te zijn geweest bij een wonder voor een lieve pleegmoeder in Zuid-Afrika. Situatie: deze lieve vrouw dreigde blind te worden door een niet goed aangelegd drainage systeem in haar ogen. Een operatie is noodzakelijk, maar medische hulp is erg duur en duurt, in haar situatie, veel te lang. Als de oogzenuw beschadigd is, is dit onomkeerbaar.

We baden voor een wonder: een directe aanraking van God of geld voor een operatie. God deed (en Hij gebruikte mensen hierbij) wat onmogelijk leek: een vrouw uit Nederland schonk het geld van een erfenis en dit geld gaat een operatie mogelijk maken. Wat een hoop voor deze lieve pleegma, die we niet kunnen missen. Wat een liefdevolle, grote, almachtige, genadige Vader.

Keer op keer worden we door God ingezet om, wonderen tot stand te brengen. Maar zien we dit nog wel?

‘Vader open onze ogen voor wat U doet in en door ons heen’.

*Getuigenis over Gods wonderlijke aanwezigheid ervaren in je eigen leven via de mail door Hetty Gommans*