



In iedere editie van Limburgs Liefste besteden we aandacht aan één van de bijzondere beeltenissen welke er in het Limburgse land te vinden zijn. Deze -al dan niet- in het zicht springende beelden, kruisen en kapellen mogen ons er ook vandaag nog aan herinneren om Jezus kenbaar te blijven maken in deze wereld.

In deze editie; Norbertus van Gennep (Noord-Limburg).

Wie het karakteristieke Noord-Limburgse vestingstadje Gennep bezoekt, heeft waarschijnlijk geen flauw vermoeden dat hier de wieg van de stichter van een van de grootste kloosterordes* heeft gestaan. Toch is hij wereldwijd bekend: Norbertus van Gennep**. Daar waar je op andere plekken overal verwijzingen naar een plaatselijke bekendheid terugvindt is dat in Gennep heel anders. Je moet er ofwel naar op zoek zijn óf toevallig tegen een verwijzing naar Norbertus aanlopen.

Norbertus werd rond 1080 geboren op de plek waar het riviertje de Niers opgaat in haar grotere zus de Maas. Deze strategische plek bood door de eeuwen heen een burcht aan de Romeinen, Spanjaarden én Fransen in al hun veroveringszucht, bekend als het Gennepershuis-

De welgestelde Norbertus, trok na zijn jeugd naar het aangrenzende Duitsland. Eerst naar Keulen om zijn opleiding te volgen, daarna in Xanten waar hij enige tijd op vastgestelde uren, dagelijks in de kerk het koorgebed moest verzorgen.

Norbertus nam zijn rol echter niet zo serieus en was meer gecharmeerd van het luxe leven. Pas nadat hij tijdens een tocht te paard in een verschrikkelijke onweersbui terecht kwam en van zijn paard werd geworpen toen de bliksem vlakbij insloeg, zag hij in dat God hem riep. Hij vertrok naar de benedictijnenabdij van Siegburg, waar hij tot priester werd gewijd. Na een aantal omzwervingen streek hij in 1120 met enkele volgelingen neer in Prémontré (Noord-Frankrijk). Daar legde hij de basis voor de orde die later bekend zou worden als de premonstratenzers [red. met verwijzing naar hun stichter ook de 'norbertijnen' genoemd]. Anders dan de meeste kloosterlingen in die tijd predikten Norbertus en zijn medebroeders ook buiten hun klooster. Ze gingen geheel in het wit gekleed, omdat ze bij de mensen gekend wilden worden als engelen van het evangelie. Vandaar ook dat de orde vaak de 'witheren' wordt genoemd. Na prediking en stichting van nieuwe abdijen in België belandde Norbertus uiteindelijk weer in Duitsland, in Maagdenburg. Daar werd hij tot aartsbisschop gewijd en leefde er tot zijn overlijden in 1134.



Spoorzoeken

Als we Norbertus' sporen in Gennep zoeken komen we al snel bij de Heilige Norbertuskerk in Gennep-Zuid uit. Inmiddels is de gehele parochiefederatie Gennep-Heijen naar de heilige vernoemd.

Wie doorzoekt vindt op de Markt in hartje Gennep een beeldje van Norbertus dat ingemetseld is in de oude burgemeesterswoning.

Ook is er in de Heilige Martinuskerk een glas-in-lood-raam dat doet herinneren aan het 'spinnenwonder' dat Norbertus overleefde. *[Red. Toen Norbertus eens de mis opdroeg bij de monniken van Rolduc, viel een giftige spin in de geconsacreerde wijn. Omdat hij deze niet mocht weggoaien, dronk hij ondanks het gevaar uit de kelk. Toen hij daarna niesde kwam de spin uit zijn neus tevoorschijn.]*

In diezelfde kerk is ook een massief gebeeldhouwde sculptuur van Norbertus te vinden.

Naast een eigentijdse muurschildering, een afbeelding in een fietstunnel en een eigen kinderboek met de naam *'Ridder of monnik?' Het gevecht van Norbert van Gennep*, houdt het dan ook wel op.

Laten we het erop houden dat Gennep zuinig is op haar 'eigen' heilige of dat de commercie hem nog niet ontdekt heeft. In ieder geval mogen de Gennepenenaren trots zijn op deze wereldheer die, geïnspireerd door zijn overtuiging, op weg ging om te getuigen van God en tot op de dag van vandaag anderen inspireert dit ook te (blijven) doen.

**Met op dit moment nog ongeveer 1100 norbertijnen, 120 norbertinessen en 70 abdijen verspreid over 26 landen en alle continenten die zich blijven inzetten voor de verspreiding van het Evangelie.*

***Gelet op zijn verblijf in Xanten en Maagdenburg wordt er ook wel eens naar hem verwezen als Norbertus van Xanten of Norbertus van Maagdenburg.*

Ken jij ook een bijzondere kapel, kruis of beeld?

Misschien wel met een persoonlijke verhaal er bij? Of ben je juist benieuwd naar de achtergrond ervan? Stuur ons een berichtje naar info@limburgs-liefste.nl (liefst voorzien van foto en plaatsgegevens). Wie weet zie je 'jouw bijdrage' dan wel in een volgende editie terug.

