

## LIMBURGS LIEFSTE

# Playlist



Verwondering is een gevoel dat thuis hoort in het rijtje van verbazing. Een positieve emotie die ontstaat uit een confrontatie met iets dat veel omvangrijker is dan de eigen identiteit, en niet meteen te bevatten is. Juist het doorbreken van vanzelfsprekendheid.

Wauw, jeetje, tjonge, ah, gut allemaal uitdrukkingen of uitroepen die passen bij verwondering, verbazing, bevreemding, ontsteltenis, opzien, surprise, verbijstering, verbluffing, verrassing, verstomming, verwondering.



Verwondering is verbazing in positieve zin. Hoewel verwondering soms ook een soort bevreemding kan zijn. Je kunt je ook verwonderen dat de zaken gaan zoals ze gaan.



Verwondering overrompelt, verbaast of verbijstert je. Het verrast je of doet je versteld staan. Soms, zonder het zelfs in de gaten te hebben, met open mond.

Kan zijn in de natuur, in een kind, Gods schepping of door een woord, een ontmoeting, een glimlach.

Geen wonder dat er zoveel prachtige liederen zijn waarin verwondering wordt bezongen.



Op onze playlist een aantal van mijn persoonlijke favorieten:

In 'Verwondering' van Matthijn Buwalda verwondert hij zich over hoe God iedere dag opnieuw zoveel om ons kan geven "Heer ik heb een vraag aan U, Ik zou soms wel willen weten, hoe U elke dag opnieuw weer zoveel om mij kan geven"



De verwondering die ik voel wanneer ik om me heen naar de natuur kijk bezing ik graag met 'O Heer, mijn God' [red. opwekking 407]  
"O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht."

LIMBURGS LIEFSTE

# Playlist



klik om te luisteren!

En de de verwondering van Gods genade ongeacht wat we hebben gedaan komt voor mij prachtig tot uiting in 'Amazing Grace' in combi met 'My chains are gone' door Chris Tomlin  
"Mijn kettingen zijn weg. Ik ben bevrijd"



-Roos

"The God of wonders beyond our galaxy. You are Holy!" In het lied '**God of Wonders**' (Paul Baloche) wordt Gods grootheid bezongen.

Luister mee en geniet van de prachtige liederen op onze playlist.



Het grootste wonder is natuurlijk dat Jezus opstond uit de dood en onze zonden heeft gedragen. Zoveel mooie liederen daarover. Bijv: '**Zegekroon**' (Reyer).

**Revelation Song** (Kari Jobe) is een prachtig lied om God de eer toe te zingen. "vervuld van verwondering, vol ontzag, Jezus Uw naam is krachtig: Zo'n wonderbaarlijk mysterie."

Hoe mooi is het om te zingen 'Ik leg alles in Uw handen'. Wat een wonder dat wij bij Hem mogen komen met onze zorgen en wie wij zijn.

**'Opwekking 582'**

Als je naar jezelf kijkt zie je misschien je eigen falen of moeites in het leven. Maar wat zo wonderlijk is: God kijkt met hele andere ogen naar jou. In het indrukwekkende lied '**Battle Belongs**' (Phil Wickham) wordt dit bezongen.

De schepping spreekt tot de verbeelding. In de schepping zien we Gods majesteit om ons heen. Veel artiesten zingen over de schepping, zo ook Fernando Ortega in '**Creation Song**'

