

Terugblik

op

WERELD JONGEREN DAGEN

In de vorige editie van Limburgs Liefste vertelden we over de Wereld Jongeren Dagen die van 1-6 augustus plaatsvonden in Lissabon. Met Lonne en Elise blikken we terug op hun deelname.

Lonne Hartensveld (1995) uit Geleen (Zuid-Limburg) is in het dagelijks leven werkzaam als pedagoog. Zij nam dit jaar voor de vijfde keer deel aan de Wereld Jongeren Dagen.

Je nam deel aan de WJD omdat?

Het elke keer weer een super mooie ervaring is om nooit te vergeten. Verwachting van te voren: Een reis vol vrolijkheid en mooie belevenissen die je mag delen met heel veel mensen.

Hoe heb je de WJD ervaren? *Weer heel anders dan de voorgaande WJD, deze keer heeft de preek van de Paus en de Kruisweg me meer geraakt dan alle andere jaren.*

Mooiste moment? *De openingsceremonie, weer voor het eerst tussen zoveel mensen instaan. Dit was echt een geluuksmoment!*

Het thema van deze editie is 'verwondering'. Kun je iets delen over de WJD dat aansluit bij dit thema? *Het verwondert me elke keer weer dat zoveel verschillende mensen (maar met hetzelfde doel) samen kunnen komen en dat er geen enkele ruzie of onenigheid is.*

Hoe geef je buiten de WJD vorm aan je geloof? *Meer ingetogen. Ik zoek wel altijd het contact met de kerk/met het geloof, maar ik ga niet*



geregeld naar de Mis. Ik help mensen waar ik kan, ik bid op mijn manier en voor mijzelf.

Nog iets anders dat je met ons wilt delen? *Ik moet opbiechten dat ik nog nooit helemaal de Bijbel heb gelezen. Na afloop van de WJD heb ik dat als doel voor mijzelf gesteld. Maar om het wel nog makkelijk te houden heb ik een kinderbijbel gekocht met 365 verhalen. Elke avond lees ik een verhaal!*

Elise Hage (2001) uit Sittard (Zuid-Limburg) studeert Econometrie in Tilburg en is daarnaast werkzaam als wiskunde tutor. Zij nam dit jaar voor het eerst deel aan de Wereld Jongeren Dagen.

Je nam deel aan de WJD omdat? *Ik meer Katholieke jongeren wilde ontmoeten, in mijn parochie zijn er namelijk nauwelijks jongeren die nog geloven.*

Hoe heb je de WJD ervaren? *Het was een FANTASTISCHE en UNIEKE ervaring! Ik wil een volgende keer zeker weer mee! Ik heb er veel vrienden aan overgehouden en mijn geloof is versterkt.*

Mooiste moment? *De stille aanbidding samen sprak me heel erg aan.*

Het thema van deze editie is 'verwondering'. Kun je iets delen over de WJD dat aansluit bij dit thema?

Toen we in Lourdes aankwamen in de eerste paar dagen van de reis verwonderde ik me erover dat ik in elke hoek en in elke straat jongeren van over de hele wereld zag die er ook waren voor de WJD, dit was nog maar een klein gedeelte van de mensen die uiteindelijk ook in Lissabon was, maar het was iets wat ik mij nooit heb kunnen voorstellen.

Hoe geef je buiten de WJD vorm aan je geloof?

Goed doen simpelweg, door bijvoorbeeld mensen proberen te helpen waar mogelijk, zo ben ik actief bezig met vrijwilligerswerk.

Nog iets anders dat je met ons wilt delen? *Ik raad alle jongeren aan eens mee te gaan met de WJD, ook als je twijfelt over het geloof!*

