

Binnenkijken

BIJ

INTERVIEW

In deze rubriek mogen we meekijken hoe lezers thuis hun geloof ook visueel zichtbaar maken.

Ditmaal mocht Loes binnenkijken bij Margaretha in Noord-Limburg.

Hoe zijn jullie in het mooie Noord-Limburg beland?

"We zijn naar hier gekomen omdat de lokale parochie een jong gezin zocht. Dat leek ons heel mooi. In de praktijk merken we dat het vooral een tijd is van groeien als gezin en dat we het thuisonderwijs aan het vormgeven zijn. Het is soms een moeilijke tijd, omdat we ver weg zijn van vrienden en familie. Maar ook wel een mooie tijd, omdat we nu kunnen groeien in het vertrouwen naar God toe en zo de toekomst tegemoet kunnen gaan."

Je geeft thuisonderwijs en bent dat nu aan het vormgeven. Hoe breng je daar een goede balans in aan voor jezelf en de kinderen?

"We hebben voor het thuisonderwijs een christelijke methode als basis gevonden. Deze methode ziet het kind als één geheel. Met een lichaam en ziel, een wil en emoties. Allemaal komen ze aan bod door de dag heen. Kinderen leren vanaf jonge leeftijd uit bronnen waar "leven" in zit. De Heilige Schrift, mooie boeken, echte kunst en muziek. Tevens besteden we tijd aan het aanleren van goede gewoontes. Samen de natuur ingaan, is ook een grote leerschool volgens deze methode, waarvan Charlotte Mason de grondlegger is. Ik heb een schema gemaakt, wat ik ook vaak aanpas, om alles aan bod te laten komen."

Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe je groeit als gezin?

“We hebben nu regelmatig een gesprek met onze geestelijk leidsman [een priester die met een gelovige regelmatig overlegt om hem of haar raad te geven over diens spiritualiteit en gebedsleven, red.], en hij geeft ons handvatten voor hoe we onze keuzes kunnen maken: of gaan we het één of het ander doen, en hoe kunnen we dit in gebed kunnen onderscheiden. We zijn daar nu heel bewust mee bezig, veel meer dan we voorheen deden.

We gaan met onze kinderen ook naar de Goede Herder-catechese [kindercatechese methode op basis van Montessori, red.] en daarnaast zijn wij actief met KISI [internationale muzikale katholieke beweging met een oecumenische opdracht, red.]. Ik vind de combinatie heel mooi: het stille, contemplatieve van de catechese tegenover het blijde en enthousiaste van Kisi.”

Welk plekje in huis laat vooral jullie liefde voor God zien?

“We hebben boven, in een kamer die verder vrij leeg is, een gebedshoekje gemaakt. Daar staat een mooie icoon, die mijn man Yacob van zijn opa heeft gekregen voor zijn doop. Daar hangt ook een groot kruis boven, dat al lange tijd in de familie wordt doorgegeven. Het is voor mij een fijne plek om even te bidden. We hebben een tijdje met het hele gezin daar gebeden, maar later werd het wat te koud en hebben we ervoor gekozen om met de kinderen in hun slaapkamer te bidden.

Door het huis heen hebben we verschillende iconen. Mijn schoonmoeder heeft de traditie van haar vader voortgezet en voor elk kleinkind voor hun doop een icoon gekocht. Dat vind ik heel mooi. Ook staan er door het huis heen verschillende beelden van Jozef en Maria. En heel bijzonder is ook wel dat we naast de kerk wonen. Dus als we naar buiten kijken, kan ik bij sommige



ramen rechtstreeks de kerk zien. Laatst kwam ik aanrijden met de auto en besepte ik mij ineens weer dat het echt een zegen is dat de Heer in de kerk aanwezig is, en zo dichtbij is.”

Jullie hebben vijf kinderen. Hoe zorg je voor een goede balans voor je gezin en het geloof?

“Laatst hoorde ik in een lezing over de zogenaamde Covey methode. Dit houdt in dat je je activiteiten/taken in vier categorieën kunt indelen: belangrijk/urgent, belangrijk/niet urgent, niet belangrijk/urgent, niet belangrijk/niet urgent.

Ik heb alles ingedeeld voor mijzelf en bij belangrijk/urgent kwam er vooral naar voren dat er eten gekookt moet worden, de boodschappen doen, zorgen voor de kinderen. Daar gaat veel tijd in zitten, maar dat is gewoon noodzakelijk om de dag door te komen.

Vervolgens maakte ik de lijst belangrijk/niet urgent en daarin stond gebedstijd, lezen, vriendinnen spreken, muziek maken en even ontspannen. Deze dingen zijn belangrijk, maar dringen zich niet op.

Ik besepte me dat ik dit echt moet inplannen en er bewust tijd voor vrij moet maken. Hierbij heeft ook het Magnificat-programma waarbij we ons met een groepje vrouwen 90 dagen richtten op gebed, lazen over ons geloof en oefeningen deden of vasten door de dag of week heen, mij geholpen om dit in te zien en om te kunnen groeien in liefde tot God. Dat heeft mijn geloof weer een boost gegeven.”



Vind je balans en groei bij elkaar horen?

“Ja! door te groeien, blijf je ook alert en kun je steeds weer een balans vinden die voor dat moment werkt. In het boek Mother culture van Charlotte Mason las ik onlangs hoe belangrijk het is ook onze eigen ziel met ideeën of dingen die ons hart blij maken, te voeden. Zelf even spelen en creatief zijn, en zo dichterbij tot God groeien, en zo de vrouw worden hoe God mij echt heeft geschapen.

In het boek wordt benoemd dat je als vrouw enorm veel bezig bent met het zorgdragen voor de ziel van je kinderen. Je besteedt daar veel energie aan, en het is goed om ook als moeder en als vrouw je eigen ziel te voelen en te voeden. Er wordt daarin aangeraden om elke dag even vijftien minuten de tijd te nemen om iets te doen waar je eigen hart blij van wordt. Dus het is niet zomaar tijd voor jezelf, maar echt dat je je eigen hart een bepaalde vreugde geeft. Daardoor kan je weer blijer zijn naar je kinderen toe, en ook meer openstaan voor God. Voor mij is dat vooral even creatief bezig zijn met knutselen of muziek maken. Daar probeer ik elke dag even tijd voor vrij te maken.”

Je hebt het over muziek, is er een lied dat je ons kunt aanraden?

“Een lied dat mij meteen te binnen schiet, is het lied Mamastery van Danielle Rose. Het lied raakte mij enorm. Het gaat over het moederschap en hoe God je kan roepen om je leven te geven voor je kinderen. Dat dit soms een offer is maar ook veel vreugde geeft.”

Margaretha (1986)

Getrouwd met Yacob en moeder van vijf kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 7 jaar.
Fulltime thuis bij de kinderen.
Woonachtig in Noord-Limburg.



Op de volgende bladzijde lees je meer over de Methode van Covey en hoe je deze ook voor jezelf kunt inzetten.