



Wij – mijn man, onze dochter en ik - wonen boven Bijbelwinkel Ezra. Je zou kunnen denken: ideaal! Je loopt de trap af, opent de winkel, gaat aan het werk en na winkelsluiting huppel je de trap weer op naar boven.

Tja... Toen wij in 2005 verhuisden van ons knusse huisje naar deze bovenwoning, waren er een aantal dingen waar ik echt aan moest wennen. Zo kregen we bijvoorbeeld dagelijks niet alleen bekende maar vooral ook onbekende mensen over de vloer.

Dat bleek onvermijdelijk, aangezien onze voordeur tevens dient als winkeldeur. En natuurlijk is iedereen van harte welkom. Maar gevoelsmatig was er iets wezenlijk veranderd: De voordeur van onze vorige woning diende min of meer als grens tussen werk en privé...en dat was nu niet meer het geval.

Er bleek meer anders te zijn. Vanaf de voordeur (dus winkeldeur) moeten familie of vrienden die ons komen bezoeken eerst door de winkel lopen om naar het woongedeelte te gaan. Het kwam en komt regelmatig voor dat onze gasten tijdens die korte wandeling afgeleid worden door al het moois dat er onderweg te zien is.





De gasten worden dan opeens klanten en lijken de oorspronkelijke reden van hun komst even te zijn vergeten. En ook zo vloeien privé en werk langzaam in elkaar over. Bovenal blijkt ook nog dat ik na winkelsluiting of op een vrije dag toch niet zo gemakkelijk die trap weer op huppel. Nog even iets afmaken, overleggen, bestellen of mailen. Even, heel even maar...

Herken je dat? Hoeveel ik ook van dit werk houd en hoeveel mijn leven en dat van mijn gezin ermee verweven is, toch weet ik dat ik meer belangrijke functies heb: echtgenote, moeder, dochter, vriendin, naaste...

Moet ik dan op zoek naar meer uren in een dag? Nee, ik moet bovenal op zoek naar Hem, onze Vader en Grenswachter.

*-Brigitte*

Bijbelwinkel Ezra hecht waarde aan persoonlijke ontmoetingen; je bent van harte welkom in de winkel in Hoensbroek. Te ver voor jou? Stuur Brigitte dan een mailtje via [info@bijbelwinkelezra.nl](mailto:info@bijbelwinkelezra.nl), een WhatsApp berichtje via 06 2520 9019 of bel de winkel op 045 523 2770 wanneer je een boek of ander mooi artikel wil bestellen.

Anders dan de grote (online) boekhandels is Bijbelwinkel Ezra een Stichting die tot doel heeft het Evangelie te verkondigen. Met je bestelling bij Bijbelwinkel Ezra steun je dit doel!