

"Voor mij gaan God dienen en het drukke leven samen, ik zie het niet als twee aparte dingen.

Ik probeer mijn dagelijkse dingen, het huishouden, de opvoeding, maar ook mijn werk met God en voor God te doen.

Ik dien Hem juist doordat ik de dagelijkse dingen goed probeer te doen. Dat lukt lang niet altijd, maar dat is wel mijn uitgangspunt."  
-Elise

"In drukke tijden heb ik echt behoefte om met mijn man Bijbel te lezen en samen te bidden. Daarnaast leer ik steeds beter om te plannen, dat helpt met overzicht bewaren."  
-Lisa



## Hoe vind jij balans in je leven, tussen God dienen en alle drukte van het dagelijkse leven?

*Tips van lezers uit hun eigen geloofsleven..*

"Door God op de eerste plaats te zetten: iedere dag met Hem beginnen en eindigen door in Zijn woord te duiken en te bidden."  
-Melanie

"Ik betrek God gewoon bij alles, we wandelen samen door het leven! Het 'moeten' laat ik achter, ik 'mag' dienen in alles. Dat geeft me balans!"  
-Stefanie

"Die balans is haast altijd zoek. Maar het is het proces van het zoeken zelf waarin ik telkens weer opnieuw God weet te vinden."  
-Lionne



"Goed in balans blijven is voor mij een blijvend leerproces. Ik leer wel steeds beter wat ik wel en niet moet doen om gezond te blijven. Het bewust plannen van vrije tijd om stil te worden bij God helpt daarbij."  
-Anna