

# Bijbelse

## VROUW

***In deze nieuwe rubriek duiken we in het leven van vrouwen uit de Bijbel. Welke vrouwen inspireren ons? Wie waren ze? En wat kunnen we van hen leren?***

### **Dubbel dankbaar**

Het is warm en zonnig als ik met mijn voeten in het zand zit. Ik kijk vanaf mijn handdoek naar mijn kinderen die spelen bij de zee. Mijn jongste zit in de branding en kijkt naar haar broers die enthousiast in de golven duiken. Zo onbevangen, genietend van de mooie natuur, vol verwondering over zand en zee.

Ik beseft op dat moment dat het ooit heel anders was op deze plek. We zijn namelijk in Normandië, op één van de stranden waar de geallieerden op D-day aankwamen in Europa. Waar de zee een laatste rustplaats werd voor velen die ons kwamen bevrijden. Waar het strand rood kleurde met het bloed van alle soldaten die strijdend ten onder gingen.

Maar ook de plek waar het einde van de Tweede Wereldoorlog begon. Waar ook onze bevrijding begon. En ik ben dankbaar dat zij dat voor ons, voor mij hebben gedaan, zodat mijn dochter hier heerlijk en onbevreesd kan spelen in de golven.

### **Duik in de geschiedenis**

Ik vond het fijn om tijdens deze vakantie meer te leren over Normandië, en welke plek het inneemt in onze geschiedenis. En met het maken van dit artikel in mijn achterhoofd, zag ik ook veel samenhang met deze nieuwe rubriek. We willen namelijk een aantal vrouwen uit de Bijbel speciaal onder de aandacht brengen. Vrouwen die we leren kennen door verhalen in de Bijbel, soms uitgebreid, soms heel kort aangehaald.

Hun geschiedenis is ook onze geschiedenis, omdat het ons meer leert over wie God is en de rol die Hij ze laat innemen in Zijn plan met de mensheid. Sommige namen herken je wellicht meteen: Maria, Ruth, Eva of Sarah. Terwijl andere verhalen wellicht even opgefrist moeten worden: Rachab, Priscilla of Febe. Verhalen die soms, net als mijn gevoel op het strand in Normandië, niet altijd gemakkelijk zijn. Sommige vrouwen hebben veel lijden moeten doorstaan, anderen krijgen een moeilijke opdracht of er wordt hen onrecht aan gedaan.

### **Genade**

Vele schrijvers hebben boeken geschreven over vrouwen uit de Bijbel. Hele studieboeken vol. Of romans waarin geprobeerd wordt zich in te leven de omstandigheden van de vrouwen die we leren kennen in de Bijbel.

Verhalen vol geloof, genade, liefde, dankbaarheid en hoop. Over vrouwen die vertrouwen op God. Ondanks én dankzij de omstandigheden in hun leven.

Deze vrouwen mogen ons inspireren. We mogen ons herkennen in het ongeloof van Sarah als gezegd wordt dat ze een baby zal krijgen, terwijl ze al op leeftijd is en weet dat het eigenlijk onmogelijk is. We mogen ons bewogen voelen met Maria, die treurt om haar Zoon als Hij moet sterven aan een kruis. We mogen beseffen dat we zondig zijn, net als de vrouw die Jezus ontmoet bij de put, en samen met haar verlangen naar Zijn vergeving en genade voor ons leven.

*“Zie, Ik maak alle dingen nieuw”*

In de komende edities van Limburgs Liefste duiken we in de levens van enkele vrouwen uit de Bijbel. Wat ik altijd weer mooi vind aan de mensen die we leren



kennen in de Bijbel is dat we mogen beseffen dat ze mens waren net als jij en ik. Ooit speelden deze vrouwen ook onbevreesd, net als mijn dochter op het strand. Het waren vrouwen die mochten leren op God te vertrouwen door de omstandigheden in hun leven, en door Zijn genade die Hij hen toonde.

Best bijzonder, omdat we weten dat vrouwen in de tijd van de Bijbel in andere omstandigheden leefden en een andere rol en plek in de maatschappij innamen, dan vrouwen dat in deze tijd doen. De situatie lijkt zo verschillend met de onze, en toch hebben we het belangrijkste gemeenschappelijk: we mogen leven in het vertrouwen van die Ene, die juist zei: *'Zie, ik maak alle dingen nieuw'* (Openbaring 21:5).

### **Échte Bevrijding**

De vrouwen die we leren kennen in de Bijbel mogen allemaal een rol spelen in Gods verhaal van bevrijding.

Door hen te leren kennen, leren we ook

Gods liefde kennen. De vrouwen in de Bijbel zijn niet allemaal fantastische vrouwen zonder fouten, maar wat hen bijzonder maakt is dat ze in hun omstandigheden vertrouwden op Gods nabijheid en liefde. En zo zittend aan het strand van Normandië overviel mij een gevoel van enorme dankbaarheid. Wat is Zijn liefde toch onmetelijk groot. Groter dan zandkorrels aan de zee, dieper dan de diepste oceaan. Dat ik Zijn dochter mag zijn, een kind van de Allerhoogste. Niet omdat ik dat verdien, niet omdat alles altijd goed gaat, maar puur uit genade. En net zoals ik mijn dochter zag uitkijken over de zee, onbezorgd over de toekomst die voor haar staat, zo hoop ik dat de verhalen van de vrouwen uit de Bijbel ons ook helpen om volledig gerust vooruit te kijken naar de toekomst die voor ons ligt.

Over welke Bijbelse vrouw zou jij graag meer te weten willen komen? Laat het ons weten!

-Daniëlle

