

# Boekentips

bijbelwinkel  
**ezra**



## Sta stil & Dank

Dit boek kan helpen om stil te staan bij de dingen die God ons elke dag weer geeft. En dat hoeven geen grote dingen te zijn. De zon die door de ramen schijnt, een kopje koffie met een vriendin of een bijbelvers dat je gelezen hebt. Anna wil je op deze manier uitdagen om elke dag vier dankpunten op te schrijven. Om door het leven van alledag en misschien wel de diepe dalen je ogen gericht te houden op de dagelijkse zegeningen. Want de Gever mogen we niet uit het oog verliezen.

## Kinga Bán - Een leven

Zangeres Kinga Bán (1981-2019) zong haar liedjes over geloof, hoop en onvoorwaardelijke liefde totdat het niet meer ging. Na een lange periode van ziekte overleed Kinga op 37-jarige leeftijd.

Muziekjournalist Johan Bakker sprak met familieleden, medemuzikanten, vrienden en burens. Al die lichte, vrolijke en ontroerende verhalen vormen samen een bonte biografie.



## De stem van een vrouw

Na 4 jaar wachten is er eindelijk weer een nieuwe boek van Francine Rivers!

Een krachtige historische roman van deze bestsellerauteur over staan voor wat je gelooft. In 'De stem van een vrouw' wordt Kathryn Walsh met groot onrecht geconfronteerd. Ze wil niets liever dan de strijd aangaan, maar wat als ze daarmee haar leven riskeert?