

"Wij hebben een dankbaarheidskalender.

Elke avond bespreken we hoe de dag was. We danken in gebed voor alles waar we dankbaar voor zijn en vragen of God ook nabij wilt zijn in alle dingen die niet goed gingen."
-Lois

"Ik las een quote die echt bij mij past:
"Wie het gevoel van dankbaarheid kent, kan het leven beter dragen als het even tegenzit."
-Melanie



Hoe blijf jij dankbaar?

Tips van lezers uit hun eigen geloofsleven..

"Ben dankbaar voor al het kleins in je leven, alles wat wij als 'vanzelfsprekend' ervaren - want dat is het vaak niet."
-Britt

"Dankt God voor alles.
1 Tess. 5:18 (Willibrordvertaling 1981) is mijn favoriete bijbelquote over dankbaarheid.
Kort en krachtig."
-Marianne

"Ik ben elke dag God weer dankbaar dat ik mag leven en wonen in Limburg!"
-Anna



"Ik ben God zo dankbaar dat Hij ervoor zorgde dat ik eindelijk mijn zussen weer kon zien en alles zo bijzonder leidde daar naar toe. En ook dat de operatie van mijn dochter goed ging.
Dank U lieve Heer Jezus Christus"
-Reena

"Ik ben zo dankbaar voor alle liefde om mij heen. En dat wij in vrijheid mogen leven."
- Kristel

Ik ben dankbaar elke avond als ik met mijn kinderen bid voor het slapengaan. Eerst danken we voor wat goed was, vragen we vergeving voor wat fout ging en vragen we om bijstand voor wat nog komen gaat.
-Lionne



"Ik probeer elke dag te lezen uit het boek:
Dagboek
Duizendmaal
Dank van Ann Voskamp.

Vooraf ook concreet duizend lege regels waar je kan schrijven waar je dankbaar voor bent."
-Gerda

Hoe blijf jij dankbaar?

Tips van lezers uit hun eigen geloofsleven..

"Mijn tip is om bij het avondgebed terug te kijken op de dag en 1 *blessing of the day*. Dat helpt mij om mooie dingen in de dag te ontdekken en meer dankbaar te zijn."
-Nina

"Ik ben dankbaar voor elk cadeautje dat God ons geeft. Door ons geloof mogen we echt op Hem vertrouwen en juist als het even niet lekker lijkt te lopen, God altijd een teken geeft dat Hij ons beschermt en Onze Vader is."
-Marjolein

"Tijdens mijn stille tijd schrijf ik op waar ik God die dag voor wil danken."
-Julie



"God herinnert mij er vaak weer aan om dankbaar te zijn ondanks omstandigheden, bijvoorbeeld door een lied, een opmerking van iemand, een zinnetje dat ik ergens lees. De Heere corrigeert mij dan, wijst mij ergens op of bemoedigt. Dat maakt altijd zo dankbaar!"
-Gerdine